

Hej alla seglarvänner i Najadklubben!

Ena dagen 13 grader varmt, nästa snö och kallt. Det måste vara april!

Det är ju nu som de flesta av oss börjar fundera lite på den kommande vårrustningen av båten men framför allt vart sommarens seglingar kommer att ta oss.

Vi lever i märkliga tider. Pandemin fortsätter med oförminskad styrka även om den påbörjade vaccinationskampanjen utgör ett (stort) ljus i mörkret även om tidsplanen hela tiden förskjuts.

Som ni kommer ihåg tvingades vi ställa in de flesta föreningsaktiviteterna förra året men vi lyckades få till ett mycket trevligt årsmöte på Briggen Tre Kronor tack vare Mats och Elisabeths goda kontakter. Jättetrevligt och mysigt! I övrigt fick vi som sagt ställa in våra aktiviteter som de flesta andra föreningar i Coronadrabbade Sverige.

Fortfarande ligger en begränsning på högst 8 personer vilket indikerar att det är en god bit kvar till normala tider

Hoppet är ändå att det förhoppningsvis varma sommarvädret tillsammans med vaccinationer skall minska smittspridningen och att vi i slutändan ändå kan börja planera för en nästan, eller i varje fall delvis, normal sommar.

Vi i styrelsen är dock positivt tänkande individer och vi har en förhoppning om att vi åtminstone skall få till en gemensam föreningsaktivitet mot slutet av augusti.

Mot bakgrund av smittläget har vi beslutat att **ställa in Mälarekadern** som normalt äger rum runt 6 juni och sommarträffen i juli men vi hoppas att vi skall **få till kräftseglingen** med efterföljande kräftskiva på Lökholmen. **Preliminärt** datum är **21/22 augusti** och KSS har bekräftat att vi får plats både i hamnen och riddarsalen alt tältet. Som vanligt blir det samling på Skepparholmen för de som vill dagen innan, alltså den 20 augusti för kappsegling till Lökholmen lördag morgon.

Detta program är av naturliga skäl preliminärt men nödvändiga bokningar har gjorts. Vårt antagande är att pandemiläget successivt förbättras under sommaren vilket skulle göra en aktivitet under augusti möjlig.

Vi kommer i början av sommaren att höra av oss till medlemmarna för att få en bild av hur många som kan tänkas delta. Det är ju många aspekter som måste vägas in också på det rent privata planet med tanke på pandemin.

Som ni förstår är det inte lätt att planera i dessa Coronatider men vi vill ändå genom detta brev informera om hur vi ser på det i styrelsen.

Självklart är det öppet för medlemmarna att ta egna spontana initiativ och träffas i egen regi. Kanske göra en informell Mälareskader eller sommarsamling. Ta kontakt då med styrelsen för tips och förslag!

Vi har också planerat in ett årsmöte den 26 november som vanligt på Odd Fellow!

Hälsningar

Styrelsen i Najadklubben Ost.

Sten, Elisabeth, Ulf, Peter, Håkan och Jerker